

Meiwandeling zondag 1 mei 2016

Na de stormachtige week vol regen-, hagel- en soms zelfs sneeuwbuien waren de weergoden ons goedgezind. Licht bewolkt en opklaringen en later ook een heerlijk zonnetje: dat was prima fiets- en wandelweer. We vertrokken om even over zessen vanaf de Boomstraat waar Martien Bressers en Ad Kuppens ons welkom heetten. Via de Boomstraat en de Lambertusweg, staken we de Schijndelsedijk over vervolgens we onze weg richting Kasteren. Er werd gestopt bij de "Stenen paal aan de Leemputten" aan de Gemondsestraat. Een van de negen bijzondere grensaanduidingen die Liempde twee eeuwen geleden nog telde. Ad vertelde ook kort over de rechtspraak in vroeger tijden en de terechtstellingen die vaak op de grens van twee gemeentes op de "Galgenheuvel" werden voltrokken. De boerderij net voor de splitsing draagt de naam "de Halfgalg".



Op Kasteren slaan we bij het Duits lijntje linksaf en stoppen bij het kapelletje aan de Kasterensestraat. Dit is gewijd aan Sint Antonius Abt. Rechtsaanhoudend passeerden we een ooievaarsnest dat bewoond wordt. Toen stopten we natuurlijk bij de Duiventoren die hoorde bij de Herenboerderij met stenenkamer. In vroeger tijden mochten alleen de "hoge heren" duiven te houden en was het de boeren in de directe omgeving verboden om duiven te vangen en te eten. De stenen kraag halverwege werd gemetseld om de marters uit de nesten te houden. Even verderop zagen we de Vlaamse schuur die hier enkele jaren geleden op originele wijze herbouwd is.



Daarna mochten we de fietsen parkeren bij een boerderij en vervolgden we onze tocht te voet. Op naar het Sint-Janspontje. Dit is in de vaart gebracht op 28 juni 2008 door de burgemeesters van Boxtel en St. Oedenrode. Het kwam tot stand als onderdeel van het Leader+project "De toekomst van Roois verleden" van de Stichting Roois Cultureel Erfgoed in St. Oedenrode in samenwerking met de Stichting tot Behoud van Cultuurhistorisch Erfgoed te Liempde. Het motto van het pontje: "De zin van mijn bestaan is heen en weer te gaan".



We lopen verder richting Liempde en gaan links naar de Kerkakkers. Aan het eind van de Kerkakkers staan we stil bij de plaats waar vroeger de St. Janskapel stond. De eerste parochiekerk van Liempde. Hier begroef men ook de doden. Binnen de met stenen aangegeven contouren van de kapel ligt een grote steen in de grond met de tekst:

In memoriam

Allen die hier in het verleden
hun laatste rustplaats vonden
Rust in Vrede



Daarna volgt een prachtige wandeling langs de oevers van de Dommel. Nu eens heel dichtbij, dan weer verder weg, maar altijd prachtig. Ad en Martien slaagden er ook dit jaar weer in een stuk natuur te vinden dat voor iedereen onbekend was. Na op de fietsbrug in de Herscheweg genoten te hebben van alweer een prachtig zicht op de Dommel liepen we naar de Kartuizerweg, de Maai en de Hoevendreef terug naar onze fietsen. Intussen kreeg men wel zin in een lekker ontbijt.



Na een klein half uurtje fietsten we tenslotte het erf van Jeroen van Kessel op. Daar werden we verwelkomd door Jeanne, Nol en Kees die dit keer voor de broodjes hadden gezorgd. Het zag er knus uit. Gezellig broodjes en bloemen op de tafels. Ad had Robert en Maya Verhagen (sinds kort lid van onze vereniging) bereid gevonden te helpen. We waren wel toe aan een opwarmertje. Na de broodjes was er natuurlijk ook het traditionele brandewijntje voor de liefhebbers.

Tenslotte toonde Ad een serie dia's met als titel: Kerken Kapellen en Kruisen Kris kras door Brabant. De deelnemers herkenden veel van de kapellen en haalden bijbehorende herinneringen op. Het werd een gezellige afsluiting. Henk Nijenhuis bedankte namens ons allemaal de enthousiaste gidsen, de helpers en Jeroen die deze locatie ter beschikking stelde.

